



areOPAGOS

DANMISSION

Nyhedsbrev No. 12.

Marts - april 2012

Kære Kina venner,

Hermed næste nyhedsbrev. Find de tidligere nyhedsbreve på www.Kinafokus.dk under nyheder.

Mange hilsener fra Kinafokus,

Jørgen Nørgaard Pedersen

Der er to Kina kirke/kulturrejser i år.

1. Danmissions Kinarejse dagene 14. – 28. august 2012

Missionen der lykkedes - oplev den selv

I slutningen af 1800-tallet rejste de første danske missionærer til Kina. I gennem 50 års arbejde med japansk besættelse, boxeropstand, kejserdømmets fald og indførsel af kommunismen blev evangeliet sået, og små spirer voksede frem. Da Mao Tse Tung overtog magten i 1949, måtte alle missionærerne afslutte deres arbejde, og en ny tid ventede de kristne. Man forsøgte at knuse kirken, og ikke mindst kulturrevolutionen fra 1966 til 76 blev en prøvelse for de kristne.

Men kirken stod prøvelserne igennem, og da Kinas reformpolitik i 1979 blev introduceret, lettede presset på de kristne. De fik en del af deres kirkebygninger tilbage og kunne mødes forholdsvis frit.

I dag er den kinesiske kirke den stærkest voksende i verden med mere end 1 million døbte hvert år.

Rejsen har to mål: dels den kristne kirke i Danmissions gamle arbejdsområder og dels nogle af de helt store kulturelle turistseværdigheder. Vi skal opleve en kirke, der tager sit næstekærighedsansvar alvorligt, og som meget gerne vil have kontakt til danske kristne, hvis forgængere var medvirkende til, at evangeliet kom til deres del af Kina. Vi skal opleve et årtusind gammelt rige med en civilisation, der har efterladt sig mange seværdige minder.

Rejseledere: Sognepræst Hans Vestergaard Jensen, Jegindø. Han har sammen med sin kone, Anne Hviid Jensen, været sømandspræstepar i Hong Kong (1985 – 98) og Singapore (2002 – 10) med mange besøg til Kina og særligt til Dongbei. Anne Hviid Jensen, der har skrevet bogen, 'I lys og skygge' om netop dansk mission i Kina, vil være med på turen. Fra ankomsten til Beijing vil vi have en kinesisk guide/tolk med på hele rejsen.

Pris ca. 22.500. Yderligere information fra havj@km.dk



2. Rejse til Sydkina og Hong Kong, dagene 2. – 17. september 2012.

Rejsen arrangeres i samarbejde med det kristne center i Hong Kong, Tao Fong Shan.

Tao Fong Shan ligger på et bjerg i Shatindalen, 12 km. fra Kowloon..Bjerget blev købt i 1930 af den norske missionær K. L. Reichelt, og centret blev bygget i klassisk kinesisk byggestil af den danske arkitekt Prip-Møller og ingeniør Hamre. Centret ligger højt hævet over byen i smukke omgivelser. Der skal vi bo, falde til ro efter

rejsen og sanse stedets skønhed og høre om ”Buddhistmissionens” historie og om kristendommen i Kina før og nu. De første dage tager vi ud i Hong Kongs mangfoldighed også religiøst og kirkeligt.

Fra Tao Fong Shan tager vi med tog til Guangzhou i Kina, en stor kinesisk by i Perleflobsdeltaet, i gamle dage mødestedet mellem Vesten og ”Midtens Rige”. Vi skal møde levende kirker og menigheder, opleve den gamle kinesiske kultur og historie, besøge templer og arbejdende museer inden for keramik, papirklip og silkeproduktion. Vi kommer langt rundt i historie og nutid.

Derfra flyver vi til Yunnan-provinsen med besøg i Kunming, Lijiang og Dali. Vi kommer ud i landskabet og den smukke natur, bl.a i ”Stone Forest”, og oplever traditionelle landbrug. Vi besøger T.G.C. Nordica og den karismatiske kururpersonlighed Helen Wu, får indtryk af etniske mindretal, Naxi-kulturen og gamle kulturer. Vi bor i Old Town i Lijiang, hvor vi også deltager i en kristen gudstjeneste.

Rejseledere Asger og Lise Sørensen og Ulla Britt Holm Sørensen, sognepræst ved Sct. Jørgensbjerg i Roskilde.

Pris ca. 20.000. Rekvirer yderligere oplysninger på, asgers@webspeed.dk eller se nyhedsbrev 11/2012.

Areopagos støtter retræter for kinesiske præster.

Kirken i Kina vokser meget kraftigt i disse år og arbejdsbyrden for de kinesiske præster er meget stor. For mange af dem er det umuligt at finde tid og resourcer til egen refleksion og uddannelses. Derfor har vore kollegaer på Tao Fong Shan udviklet et retræte og fornyelsesprogram for kinesisk præster. Dette arbejde vil Areopagos gerne støtte og vi opfordrer derfor vore medlemmer til at være med i dette. (rekvirer projekt fra Areopagos)

Dialog med kinesiske studenter ved Knud Jørgensen

«Kan også ateister deltage i dialoger om tro og religion?» «Hvad med al den historiske bagage, vi bærer med os ind i en dialog mellem for eksempel muslimer og kristne?» «Kan man ikke være i dialog med Gud, uden at trække Jesus ind i det?»

Sådan spørger studenter på kinesiske universiteter. Jeg har netop haft anledning til at forelæse på to universiteter i byen Guangzhou (det tidligere Canton) i Sydkina. Mit emne var «Dialog i en multireligiøs og multikulturel verden». Auditorierne var begge steder fyldt med studenter på Master og Ph.d.-niveau; dygtige folk, som forsker i emner af en sværhedsgrad, som hjemlige studenter næppe ville give sig i kast med, som f.eks. «Michel Ruggieri and the first Chinese introduction to Catholicism», «The genesis and structure of Hegel's philosophy of Religion», eller «Research on the changes of preaching strategies in late Ming».



På mere end 20 universiteter i Kina finder man i dag ‘departments for religion and culture’, hvor der undervises og forskes på religion – kristendom, buddhisme, taoisme, islam og nyåndelige bevægelser. Institute for Sino-Christian Studies (ISCS) på Tao Fong Shan i Hong Kong samarbejder med mange af disse departments; man oversætter hovedværker inden for teologi og filosofi til kinesisk (man har i løbet af de sidste 15-20 år oversat mere end 150 titler), man giver stipendier til Master og Ph.d. studenter, professorer inviteres til Tao Fong Shan på studieophold, og man sender gæsteprofessorer fra udlandet til Kina for at forelæse. Jeg har i årenes løb på den måde fået anledning til at besøge en lang række af de store universiteter i Kina.

Det er altså muligt at studere religion i det kommunistiske Kina. Regimet anser ikke længere religion for opium for folket, men underkender religionens vigtige rolle i samfundet og taler positivt om kirkernes bidrag til at bygge et nyt Kina. For 5-6 år siden var det sjældent, at man traf på en lærer på disse universiteter, som bekendte sin kristentro. I dag er der flere og flere af den yngre garde, som ikke bare siger de er kristne, men som deltager aktivt i husmenigheder; den officielle kirke oplever mange intellektuelle som forældet og ude af trit med deres udvikling. Også blandt studenterne finder man et voksende antal kristne. Til forskel fra tidligere bekender mange studenter nu åbent, at de er kristne. I går kørte jeg således i taxi med tre studenter – en kommunist (medlem af partiet), en agnostiker og en kristen. Undervejs i samtalens slog de i ivrighed over på kinesisk for bedre at kunne overbevise hinanden om tro og mangel på tro. De fleste studenter og lærere siger fortsat, at de ikke tror på noget (agnostikere), men samtidig afslører deres spørgsmål, at de leder efter værdier, nye og holdbare ideologier og noget, som kan fylde tomrummet efter kommunismen.

Hvad skal så en gæsteprofessor fra Norge og Danmark svare på alle de vanskelige spørgsmål? Her må der balanceres: Jeg er ikke på universitetsbesøg for at evangelisere. Jeg må derfor i første omgang svare med at henvise til fakta historisk, filosofisk og systematisk. Dernæst må jeg bruge eksempler, fortælle historier, og midt inde i mine svar får jeg så lov til at være mig selv og til at sige noget om, hvad kristrentoen betyder for mig. Efter

min sidste forelæsning fik jeg i morges en e-mail fra en student, som spørger, hvad jeg mener med, at mennesket er en synder og har brug for frelse. Jeg skal svare senere i dag, forsigtigt, men forhåbentligt klart. (Knud Jørgensen)

Professors from Denmark lecture in China by Professor Daniel Yeung, ISCS, Hong Kong.

Guest professor program is one of an important program of Institute of Sino-Christian Studies (ISCS), which aims at inviting scholars on Christian studies to lecture in the universities of China. This program aims at promoting the academic dialogue and communication between the Scandinavian and Chinese academia

. In 2011, as a joint program with Areopagos and ISCS, we invited two professors from Denmark to lecture in China's universities. **Prof. Hans Raun Iversen** from Copenhagen University gave seven lectures from 14-21 September 2011 in Shanghai. He visited China East Normal University, Shanghai Normal University, Tongji University and Fudan University during his stay in Shanghai. His lecture topics include "Charles Taylors Theory of Secularization as a Key to Understanding Western Mentality", "Background of the Cartoon Crises in Danish Mentality", "Religion in the 21st Century", "Transformations and Challenges", "Secular Religion and Religious Secularism".



From 8-14 November 2011, **Prof. Niels Henrik Gregersen** from Copenhagen University visited Shanghai and Nanjing. He lectured at Tongji University and Fudan University at Shanghai and also lectured at Nanjing University and Nan-

jing Union Theological Seminary during his visit to China. His lecture topics include "Information and the Nature of Reality: Information in Current Science and Religious Reflection", "From Laws of Nature to Causal Capacities: Perspectives from Philosophy and Religious Reflection", "Laws of Nature to Causal Capacities: Perspectives from Philosophy and Religious Reflection".

The visits and lectures have got a positive feedback from the universities and we're expecting a more fruitful outcome from the guest professor program with Areopagos in the near future!



Grethe Raddum, leder for asia-arbeidet Areopagos, Norge Har netop aflagt besøg i Hong Kong og Syd Kina og beretter herom:

Senter for mentalt syke og utviklingshemmede i Nanjing ved Kina har mange voksne som av ulike grunner er utenfor arbeidsliv og det daglige aktive livet. Noen av disse er psykisk utviklingshemmede, andre har mentale problemer av et eller annet slag, noen har «møtt veggene». I Kina puttes disse i en «sekk», med unntak av de som er voldelige. Nanjing by, på 8.4

mill mennesker, besluttet i fjor at hver av de 68 bydelene skal ha et tilbud til de voksne i denne gruppen. Dette er ganske nytt i Kina, og det finnes ingen opplæring til de som skal drive disse tilbudene. YWCA/KFUK i Nanjing, inngikk i fjor vår samarbeid med en av bydelene om å drive et dagsenter, og Areopagos bidro med penger til innredning av senteret »Nådens Hjem». Sammen utarbeidet vi en søknad til Norad der vi ba om midler til å gjennomføre et prosjekt med opplæring av spesiallærere og ledere av bydelssenter over en 5årsperiode. I desember sendte vi også over penger til «Truls' Eco Garden», et lite landsted der den samme gruppen kan komme ut av byen og lære hagebruk. Disse pengene kom fra faste givere i Areopagos.

Dette prosjektet har et menneskerettighetsperspektiv. Vi tenker kanskje at det er umulig i Kina, men sannheten er at Kina har mange lover og forskrifter som er bestemt i Beijing, og lokale myndigheter trenger ofte å bli gjort oppmerksomme på hva de faktisk er satt til å utføre.

Det er ikke først og fremst YWCA som skal arbeide med rettighetene til de mentale syke og utviklingshemmede. Ei foreldregruppe var startet i forkant av Nanjing bys beslutning, og med Kinas et-barns-politikk er det lett å

forstå bekymringene til aldrende foreldre som har stort behov for å trygge barna også etter at de selv er gått bort.

I hele Nanjing finnes det så langt 12 institusjoner, nesten bare daginstitusjoner, som gjør noe for denne gruppen mennesker. Ansatte ved alle tolv senter har også dannet et forum og deres store ønske er undervisning. Så her ligger det til rette for at alle involverte ønsker seg samarbeid.

Fredag 2. mars fikk vi høre at Norad har godkjent prosjektet.

Fra Norge har vi med oss Randi Korsvig Rasmussen som fagperson med lang erfaring i undervisning, av spesialpedagoger. Hun besøker Nanjing 15.-28. mars for å undervise og veilede staben ved «Nådens Hjem». Følg med på A-posten om utviklingen i prosjektet!



Besøk fra «Tre Selv Kirken» i Kina.

De to første ukene i februar besøkte to av lederne fra Diakoniavdelingen, Social Service Department, i Kinas «Tre Selv Kirke» Norge for å studere diakoni. Bak innbydelsen sto Diakonhjemmet, Diakonova og Areopagos. De to fikk samtaler med lærere ved de to diakonale institusjoner, besøkte en menighet i Oslo og en i Oppland (by og land), og fikk oppleve hvordan kristne i Norge praktiserer diakoni, også innenfor organisasjonene. Bl.a. tre dager hos Kirkens Bymisjons gjorde inntrykk. De besøkte to sykehjem, og kommenterte at i Norge satser vi på bevisstgjøring (empowerment) av eldre, i forhold til hva de klarer selv, mens de i Kina tar vare på de eldre og gjør hva de kan for at de ikke skal behøve å gjøre noen ting selv. Siden Kina står overfor en gedigen eldrebølge, med svært små familier til å ta vare på dem, er dette en viktig observasjon.

Vi ser fram til videre samarbeid med kirka i Kina om utviklingen av diakonal tenkning og praksis.

Master i Diakoni i Hong Kong.

I fjor høst startet et masterkurs i Diakoni ved Lutheran Theological Seminary (LTS) i Hong Kong. Areopagos, Diakonhjemmet og Diakonova har inngått samarbeid med LTS for at de skulle kunne starte dette mastergradskurset, som, så vidt vi vet er det første i sitt slag i Asia. Knud Jørgensen har vært svært viktig for å få til dette kurset og har tatt en stor del av undervisningen. Eva og Knud er ute for 6 uker nå i febr.-mars. Tormod Kleiven fra Diakonova hadde to uker ved LTS i januar og Kjell Nordstokke fra Diakonhjemmet er ute i to uker nå i mars.



Flere steder i Kina får de nå øynene opp for at kristne må involvere seg mer i det praktiske livet, både som enkeltindivider og som kirke. De søker kunnskap, og flere fra Kina deltar på mastergradskurset i Hong Kong, og til høsten kommer minst fire studenter fra Tre-selv-kirken til 3 mnds diakonikurs ved Diakonihøjskolen i Århus. (Grethe Raddum)

Hilsen fra en af vore vigtige svenske venner, Fredrik Fälman

Kära Areopagos-vänner!

Jag hoppas att allt är väl så här mitt i vintern. Åtminstone här i Stockholm har vi kallt och mycket snö. Jag ville berätta för er att jag nyligen har börjat blogga, mest om Kina, och vill dela med mig av adressen också till er:
<http://boke.fallmankonsult.se> Det blir mest skrivet på svenska, kanske lite på engelska och kinesiska. Jag hoppas att ni kan ha intresse av det som skrivs! Spred gärna länken vidare.

Allt gott
Fredrik Fällman

Boganmeldelser

Biskop K.H. Ding og kirken i Kina

Philip L. Wickeri: *Reconstructing Christianity in China*, 2007 Maryknoll: Orbis Books.

Først for nylig har jeg læst Wickeris bog om biskop Ting grundigt. Biskop Ting var i en menneskealder leder af Kinas Kristne Råd og Tre-selv bevægelsen, rektor ved det teologiske seminar i Nanjing og præsident for Amity stiftelsen. Men han var ikke kun den (næsten) ubestridte leder i kirkens rum; han sad også i centrale politiske fora så højt til tops, som det var muligt for en person at komme uden at være medlem af kommunistpartier. I flere tiår blev han regnet som en af Kinas ‘nationale ledere’.



Bishop K.H. Ting

På engelsk har man et ord ‘enigma’, som betyder noget i retning af gåde. Biskop Ting har for mig altid været en sådan uløst gåde. Venlig, lyttende og gæstfri, ikke mindst når man mødte ham i gans hjem i Nanjing sammen med hans livsfriske og kvikke kone Siu-may Kuo. Men sjældent hjertelig og åben, snarere afmålt, diplomatisk, «a man of tempered steel, but well covered» har nogen sagt - prøvet stål, men vel tildækket; reservert og politisk forsiktig. Nogen påstod, at han var hemmeligt medlem af Kinas kommunistparti, andre at han hadede fundamentalister og evangelikale. Jeg var ofte usikker, når jeg mødte ham og oplevede, at det var vanskeligt at komme ind på ham.

Wickeris bog har løst noget af gåden ‘biskop Ting’. Den har hjulpet mig med at forstå, at Ting på en og samme tid var en overbevist socialist og en overbevist kristen. Socialismen fik han ind i blodet i sin ungdom i Shanghai blandt studenter og ledere inden for KFUM og radikale grupper i kirken. Den blev til en stærk overbevisning og en lojal tro på, at et socialistisk/kommunistisk styre var, hvad Kina havde brug for til afløsning af Shang Kai-Sheiks korrupte nationalistiske styre. Men samtidig bar han med sig en (anglikansk) teologi centreret omkring inkarnationen og Treenigheden, den nære forbindelse mellem skabelse og forløsning, en historisk-kritisk holdning til Bibelen, kærlighed som Guds hovedegenskab, nødvendigheden af dialog mellem kristentroen og samtiden, og kirkens katolicitet. Med fodfæste i denne teologiske tænkning forsøgte han bestandig at forstå og anvende sin teologi på, hvad som skete i Kina. Han både mente og hævdede med styrke, at det var muligt for kirken at forblive lydig mod Gud i et socialistisk samfund. Han gik hele tiden frem og tilbage mellem politisk ansvar og religiøst ansvar: Kristne bør acceptere tingenes tilstand under Mao og tilpasse sig et socialistisk samfund. Kirken må finde sin plads i denne kontekst. Samtidig understregede han det kristne vidnesbyrd – at evangeliet måtte spredes og kirken bygges. Kirke og samfund var kategorier, som udfyldte hverandre. Derfor spillede patriotisme en så vigtig rolle, så vigtig at han i 1951 afbrød en karriere i Geneves økumeniske verden for at vende hjem til Kina for at deltage i opbygningen af et nyt regime.

Et andet aspekt i ‘gåden Ting’ har været hans forhold til husmenigheder. Jeg har altid troet, at Ting var helt imod husmenigheder, men Wickeri hævder med tyngde, at det ikke stemmer. Under kulturrevolutionen (1966-1976) var Ting og hans kone selv med i en husmenighed i Nanjing, og Ting var overbevist om, at det ville være som husmenighedsbevægelse, at kirken ville ‘genopstå’ efter kulturrevolutionen. Konfessionernes tid ville være forbi, og store menigheder ville være blevet erstattet af de små fælleskab. Han blev derfor overrasket over menighedernes eksplorative vækst i firserne og frem til i dag. Men i det politiske arbejde omkring en ny religionspolitik kæmpede han indædt for, at myndighederne skulle anerkende og godkende husmenigheder som en central form for og del af kirken i Kina. Det slag tabte han imidlertid, fordi konservative kræfter inden for kommunistpartiet frygtede, at husmenighederne kunne blive arnesteder for modstand mod regimet og for vestlig infiltration. Kinas religionspolitik har siden da (1982) været stærkt præget af behovet for ‘kontrol’. Men også efter 1982 har Ting gentagne gange kæmpet for, at der blev givet plads til kirken i samfundet, både plads for regulære menigheder og for husmenigheder. Det meste af denne kamp førte han bag kulisserne i politiske fora, hvor han havde mange og indflydelsesrige kontakter, og hvor han kunne være betydelig mere kras i tonen end udadtil i

kirke og samfund. Der er for mig ingen tvivl om, at Ting bærer meget af æren for, at kirken efterhånden fik plads i samfundet, og for at et kommunistisk regime i dag har lagt ideen om religion som opium for folket på hylden, I stedet taler man i dag ofte om religionens positive bidrag til et samfund i udvikling.

Wickeri har hjulpet mig med at forstå Ting bedre, men der er fortsat mørke pletter, jeg ikke forstår. Generelt oplever jeg, at Ting i for stor grad blev systemets mand. Han har store dele af livet levet under Zhou Enlais beskyttelse og indflydelse. Zhou Enlai var Kinas statsminister i flere årtier, en lojal kommunist, men med stærke islæt af humanisme. Det var ham, som beskyttede Ting under kulturrevolutionen, og det var sandsynligvis ham, som kaldte Ting hjem fra Geneve i 1951, fordi han ønske Ting som en af kirkens ledere. Zhou Enlai blev modellen for Ting, også på et personligt plan.

Det andet jeg ikke forstår, er, hvordan Ting kunne spille en sådan aktiv og somme tider aggressiv role i regeringens angreb på evangelikale ledere i halvtredserne. Hvordan kunne han f.eks. gå til felts mod den kendte evangelist og leder Wang Mindao, med det resultat at Wang Mindao endte med at tilbringe de næste tyve år i fængsel? Wang Mindao var imod Tre-selv bevægelsen og kritisk over for de, som var villige til at samarbejde med regimet. Tings stærke angreb på ham og andre ligesindede kaster fortsat stærke skygger over forholdet mellem evangelikale og mere økumeniske krafter i Kina. Her er der et stærkt behov for forsoning og tilgivelse.

Wickeris bog kan anbefales som en spændende indføring i kinesisk kirke og teologi i går og i dag. Samtidig bør man huske, at den er skrevet af en person, som siden 1985 har stået biskop Ting nær som kollega og ven.
(Knud Jørgensen)

Ny bog om Erik W. Nielsen under forberedelse

Ved tidl. Generalsekretær i Danmission Harald Nielsen.

I anledning af Dansk Missionsråds 100-årsjubilæum i 2012 udgiver Missionsrådet en bog om Erik W. Nielsen, blandt andet tidligere generalsekretær i Missionsrådet. Bogen lanceres ved en reception på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, fredag den 1. juni 2012. Det er allerede nu muligt at forudbestille bogen, og prisen er fastsat til 150 kr. plus forsendelse (30 kr.). Hvis du ønsker at forudbestille bogen bedes du sende en e-mail til dmr@dmr.org



Viggo Mortensen: Hvad hjertet er fuldt af

Af HENRIK GADE JENSEN

Viggo Mortensens bog om mission i dag 'yder et væsentligt bidrag til den kirkelige debat'. Efter en generel indledning om missionsbegrebet giver Mortensen gennem en serie opslag et overblik over kristen mission før og nu. Stilen er personlig, men også 'levende og engagerende'. [refereret af bog.nu]

"Hvad hjertet er fuldt af" er et væsentligt bidrag til den kirkelige debat. Den giver en vigtig rehabilitering af et kontroversielt, men kristent set uomgængeligt missionsbegreb.

Gør alle folkeslagene til mine disciple, står der i Ny Testamente, og denne *missionsbefaling* har siden været en uadskillelig del af kristendommen.

Alligevel har ordet *mission* i mange år haft en lidt dårlig smag blandt danske teologer og præster, dels fordi Indre Mission gav ordet en særlig tone, som mange ikke fandt dækkende for deres kristendom, dels fordi den ydre mission i mange øjne var belastet af vestlig imperialisme og europæisk ethnocentrisme. Men »en kirke uden mission er en døende kirke,« siger Viggo Mortensen, professor i teologi med særligt henblik på kristendommens globale udvikling.

I en kort indledning behandles missionsbegrebet generelt, og så består bogen ellers i 85 alfabetiske opslag fra "Afrika" og "Ansgar" til "Økologi" og "Aagård, Johannes". Både de teologiske overvejelser om missionsbegrebet og dets historiske udvikling behandles, ligesom missionens udbredelse i forskellige verdensdele og lande beskrives. Alle skrevet af Viggo Mortensen.

Viggo Mortensen: Hvad hjertet er fuldt af. En håndbog om mission, 482 sider, 348 kr. Forlaget Anis

MAJOR SERIES ON MISSION IN THE 21st CENTURY

IS IN PROGRESS

January 2012



Ten volumes have already been published in a project that could become the major series on mission in our century. The series has grown out of the centenary celebration of the Edinburgh 1910 World Missionary Conference. The essential work and legacy of this conference were the findings of eight think-tanks or 'com

missions'. These findings can today be found on the shelves of all mission libraries around the world. The centennial celebration last year therefore used a similar model and set in motion study groups on nine themes identified as being key to mission in the 21st century. Reports from these study groups have been compiled in one of the first volumes in the Regnum Edinburgh 2010 Series under the title *Edinburgh 2010: Witnessing to Christ Today*.

The reports were then discussed in a major centennial event in Edinburgh 2010 that brought together people from all corners of the church universal. The report from this event has been published under the title *Edinburgh 2010: Mission Today and Tomorrow*.

Nine other volumes in the series are already available (see attached list of titles already published and of forthcoming titles). The publications reflect the ethos of Edinburgh 2010 and intend to make a significant contribution to ongoing studies in mission. The material published in this series will reflect a diverse range of views and positions. The series editors hope in this way to encourage conversation between Christians and collaboration in mission. The volumes are intended for study and reflection in both church and academy. Copies of the series will be placed in 20-30 major libraries of mission and theology around the world.

Most of the forthcoming titles will relate to the nine study themes (including foundations for mission, Christian mission among other faiths, mission spirituality and authentic discipleship, mission and postmodernities) while other titles will explore missiological thinking within the major confessions. In addition there will be titles on mission and the next generation, mission at and from the margins, Bible and mission, and mission and reconciliation. The series will also include volumes reflecting on major 2010 events in Tokyo and Cape Town. The plan is to bring the series to completion in 2013.

The series is edited by Professor Knud Jørgensen, Adjunct Professor and formerly chair of the Edinburgh 2010 Study Process Monitoring Group, Wonsuk Ma, the director of Regnum Books International and of the Oxford Centre for Mission Studies, Professor Kirsteen Kim, formerly Edinburgh 2010 Research Coordinator, and Tony Gray, Words by Design. The current list of titles and details for ordering can be found at www.ocms.ac.uk/regnum.

